

”Så länge dagen varar måste vi göra hans gärningar som har sänt mig. Natten kommer då ingen annan kan arbeta.” (Johannes 9:4)

Jag har precis varit i Niger igen (4 dagar). Det är alltid lika svårt att med ord berätta om en ett vackert land, ett fantastiskt folk och om vilka utmaningar som finns.

Syftet med resan var att utbilda män och kvinnor från onådda folkgrupper i vad en Bibelupptäckargrupp är för något. Och hur man leder en sådan. Om lärjungaskap. 14 deltagare från 3 olika folkgrupper där det finns väldigt få kristna. Några kunde läsa lite. 2 läste flytande men hälften kunde inte läsa alls. Men vilken iver! Vilka hjältar! Vilka berättelser!

Det var elavbrott. Det var 42 grader i skuggan. Det var trångt. Det var långa dagar. Det var sandstorm! Det var härligt! ☺

Fortsätt be för dem då de nu är tillbaka i sina sammanhang och tanken är att de ska starta små Bibelupptäckargrupper. Med sin familj och/eller med nära vänner. Och om ca 3 månader träffas vi igen.

”Jag har varit kristen i många år. Men jag har alltid varit blyg av mig. Nu är jag en gammal kvinna och jag har märkt att de yngre kvinnorna vill lyssna på mig. Så när jag fick höra om den här utbildningen om hur man studerar Bibeln och hur man gör lärjungar, även om man aldrig gått i skolan, då sa jag till min man att jag bara måste gå den här utbildningen. Och då följde han också med på den.”

” Jag blev kristen för ca 10 år sedan. Jag bor i norr. De första åren läste jag Bibeln jätte mycket för jag har gått i skolan några år. Men sedan några år har det inte blivit av. Så jag ville gå den här utbildningen för min egen skull. Men nu tänker jag även starta en

Bibelupptäckargrupp med mina söner. Sedan vill jag nå ut till kvinnorna i min folkgrupp. Men där får jag ta det lite försiktigt men jag vet att Gud kommer leda mig. Och jag är redo att dö för min Herre. Jag önskar att jag gått den här utbildningen för länge sedan.”

”Jag har jobbat som evangelist i norr i många år. Det var en stor uppmuntran för mig att få komma med på den här utbildningen. Sitta med andra kristna som känner samma kallelse. Be tillsammans och pratat om våra visioner och drömmar. Vi är 7 från min folkgrupp och även om vi är från olika delar av landet så har vi bestämt oss för att hålla kontakten. Och varje 1a måndag i månaden skall vi be och fasta för våran folkgrupp. Jag kommer känna mig mindre ensam nu.”

” Jag har varit kristen i 2 år. Men jag har inte alls vetat hur jag ska dela med mig av min tro. Så när min pastor berättade om den här utbildningen så tänkte jag att det här med lärjungaskap är viktigt. Jag känner mig mer redo nu. Och jag är så glad att ledarna för denna utbildning har sagt att vi ska hålla kontakten och att vi kan fråga. Och vi ska träffas i höst igen. Jag är mycket glad för detta.”

